

Dit boek is het verhaal van een man die boer had willen worden maar noodgedwongen slager werd, en van zijn vrouw die bang was van koeien en van bloed. Ze



kwamen uit een diepgelovig boerendorp onder de rook van Leiden en brachten hun geloofsovertuiging over aan de negen kinderen die zij kregen. Geboren aan het begin van de vorige eeuw, overleefden zij de crisis van de dertiger jaren en de oorlog. Na de oorlog en de tijd van het Rijke Roomse leven ondergingen zij de grote veranderingen in de tweede helft van de vorige eeuw: secularisering, groeiende welvaart, technologische vernieuwingen en toenemende mogelijkheden van communicatie en reizen.

Het boek is een mozaïek van verhalen over het leven in dit slagersgezin, gebaseerd op persoonlijke herinneringen, brieven, dagboeken, memoires, foto's gedichten en flarden van gesprekken. Het is een kritisch eerbetoon van kinderen en kleinkinderen aan hun ouders en grootouders, geschreven voor zichzelf en elkaar, en voor volgende generaties.

Bijgebracht en geredigeerd door Ria en Sjaak van der Geest

Vlees & Geest - Herinneringen van een Slagersgezin



VLEES & GEEST



HERINNERINGEN VAN EEN KATHOLIEK SLAGERSGEZIN
1900 – 2000